

Drs J. Poot
3963 Crans sur Sierre
Zwitserland

Correspondentieadres:
Chipshol Holding BV
Boeingavenue 250
1119 PZ Schiphol-Rijk
Telefoon: 020-653 5599

De heer Mr. F. Teeven, staatssecretaris
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Crans, 23 oktober 2013
Ref.: 14961/J/a

Geachte heer Teeven,

In het verleden hebben mijn zoon Peter en ik regelmatig contact met u gehad over de zaak Demmink. Dat was ten tijde van uw lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ik breng in herinnering onze laatste bespreking op 29 juni 2010. Tijdens dat door Peter en mij als zeer constructief ervaren gesprek spraken wij af elkaar op de hoogte te houden van alle door ons besproken aspecten van de zaak Demmink.

In het gesprek op 29 juni 2010 belichtte u onder meer het belang van een *smoking gun*. Mede op basis daarvan hoopte u de zaak Demmink aan te kunnen pakken. Wij onderschreven uw stelling dat die zaak zich al veel te lang voortsleept, maatschappelijk grote schade aanricht en een zeer gedegen en grondig onderzoek verdiende. Maar wij hebben tijdens ons gesprek ook aangegeven dat het zoeken naar de *smoking gun* in onze optiek primair een taak van Justitie is. En zeker niet (alleen) van individuele burgers.

Na uw toetreding als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot de opeenvolgende kabinetten Rutte bleek er van een rechtstreeks contact met u helaas geen sprake meer te (kunnen/ mogen) zijn. Herhaalde verzoeken om tot een vervolgspraak te komen bleven onbeantwoord. Dat gold zowel voor de ook door ons eerder met u besproken zaak Westenberg als voor de zaak Demmink.

Na onze zoals gezegd goede gesprekken in 2010 bleef het contact in de jaren daarna beperkt tot (eenrichting)mailverkeer. Zoals op 19 juli 2013 toen mijn zoon Peter – refererend aan de door u eerder zo belangrijk geachte *smoking gun* – verwees naar

publicaties in diverse Turkse kranten. En op de websites van die kranten. Gemeld werd dat Demmink blijkens een door een Turkse Officier van Justitie geopenbaard reisdocument op 20 juli 1996 Turkije in is gereisd. Het bewuste document is inmiddels door uw eigen ministerie aangemerkt als authentiek. Demmink heeft echter altijd met verve beweerd alleen in 1975 en 1986 in Turkije te zijn geweest. En daarna niet meer. Een bewering die in strijd is met het recent geopenbaarde Turkse document. Mij dunkt dat hier sprake is van een *smoking gun* waar U iets mee zou moeten, kunnen en willen.

En als u daar al twijfels over zou hebben, is er inmiddels een andere reden om de harde Demmink-aanpak - die u in het gesprek met ons op 29 juni 2010 gewenst zei te achten - alsnog te realiseren. Want wat te denken van een voormalig secretaris generaal van Justitie die tijdens een oriënterend onderzoek door het Openbaar Ministerie in oktober 2011 laat weten dat al zijn paspoorten, agenda's en digitale reisgegevens zijn verdwenen en/of vernietigd? Terwijl nota bene zijn eigen raadsman mr. Knijff op 27 september 2013 ten overstaan van de rechter in Utrecht nadrukkelijk sprak over de recent geraadpleegde 'eigen agenda' van Demmink waaruit zou blijken dat hij op 20 juli 1996 in Nederland was en daarna nog enkele dagen in Brussel. Ook deze onverklaarbare en argwaan wekkende tegenstrijdigheid valt in de categorie *smoking gun*.

En dan heb ik het nog niet over de eerder dit jaar door twee voormalige gevangenisdirecteuren van uw eigen ministerie bij een notaris afgelegde verklaringen. Die hebben betrekking op een dienstreis van Justitie-ambtenaren waar het moeten regelen van 'jonge jongens' voor de toen nog secretaris-generaal van uw ministerie werd besproken.

In de zomer van 2010 bezwoor het VVD-Kamerlid Fred Teeven mij doordrongen te zijn van de ernst van de zaak Demmink en die zaak als Kamerlid en later eventueel als lid van een kabinet hard aan te willen pakken. Sinds drie jaar geeft de VVD-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven inzake Demmink niet thuis. Zelfs niet als de door hem eerder van wezenlijk belang *geachte smoking gun* binnen handbereik ligt. En dan niet door toedoen van Justitie, maar door de vele inspanningen en het eindeloos doorzetten van een kleine groep vasthoudenden.

Een groep die doet wat u als VVD-Kamerlid *zei* te willen doen, maar tot op heden als staatssecretaris heeft nagelaten: de tanden erin zetten en schoon schip maken.

Ik hoop dat u daartoe alsnog bereid bent en zou daarover graag met u van gedachten wisselen. Wat mij betreft is het, na het door u en mij als prettig en zinvol ervaren gesprek in de zomer van 2010, niet te laat om de draad weer op te pakken. Naar het zich laat aanzien ben ik in november weer in Nederland en dan dus in de gelegenheid om u te ontmoeten.

In afwachting van uw reactie teken ik met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Poot', with a long horizontal line extending to the right from the bottom of the signature.

Jan Poot