

Van: drs. J. Poot <jp@visionplaza.nl>

Onderwerp: **Wending in Demmink affaire! Ook bij NRC?**

Datum: 23 oktober 2013 13:02:41 GMT+02:00

Aan: Peter Vandermeersch <p.vandermeersch@nrc.nl>

Geachte heer Vandermeersch,

Na 1 prettig gesprek met u op 25 juli 2011 had ik een 2e bespreking op 18 oktober 2012 die niet goed verlopen is. Aanwezig van uw kant waren tevens de heren Haenen en Kreling. Ik was vergezeld van mijn zoon Peter, directeur van de Chipshol-groep, tevens de heer Ottens, voormalig directeur op Justitie, heel goed bekend met Demmink. In de Demmink Doofpot heeft hij het 1e hoofdstuk geschreven.

Haenen heeft mij in deze bespreking ervan beschuldigd dat ik Demmink beschuldigd zou hebben van pedofilie. Dat is onjuist want dat heb ik nooit gedaan. Slechts heb ik de vraag gesteld hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat als een secretaris-generaal door 2 personen o.a. door Dr. Holtrop herhaaldelijk beschuldigd wordt een pedofiele moordenaar te zijn, zij niet in de gevangenis zitten, zelfs niet vervolgd zijn. Even merkwaardig dat noch Demmink reageert noch de Nederlandse regering c.q. de minister van Justitie. Een (top)ambtenaar in permanente opspraak jarenlang beschuldigd door vele partijen kan en mag zijn ambt niet meer vervullen.

Inmiddels is op 27 september jl. bij de RB Utrecht tijdens de zitting van de Stichting De Roestige Spijker vs Demmink gebleken dat er sprake is van groot bedrog bij monde van zijn advocaat Knijff die geciteerd heeft uit de agenda van Demmink van 1996, welke in 2011 verdwenen zou zijn, met bovendien alle nodige reispapieren en paspoorten. Volgens bijgaand artikel uit het Katholiek Nieuwsblad van 20 oktober jl. is dit bedrog zelfs internationaal nieuws. Hoewel er de laatste tijd een beperkt aantal publicaties is geweest, vooral in de Volkskrant, heeft de Nederlandse pers over het algemeen het zwijgen er toe gedaan, zelfs NRC. Opmerkelijk. Vergelijk dit met het Duitse optreden in de publiciteit o.a. congressen inzake de hoge bouwkosten van de ambts- en privewoning van de bisschop van Limburg. Het is toch te gek voor woorden dat de Duitsers alle vervelende problemen in het openbaar behandelen in tegenstelling tot de Nederlanders die desondanks zich de betere democraten vinden. Het gedrag van Demmink, dat van de rechterlijke macht en het OM is vele continue artikelen in de pers waard, zelfs broodnodig. Opmerkelijk is dat slechts het Katholiek Nieuwsblad daaraan veel en regelmatig aandacht besteedt hoewel Demmink Rooms Katholiek is. Kennelijk een zeer vooraanstaande getuige zijn ereplaats, bij de inauguratie van de aartsbisschop Van Eijk van Utrecht, achter hem en naast de Commissaris van de Koningin Utrecht en de burgemeester van deze hoofdstad.

Gaarne zou ik een 3e gesprek met u hebben wat mij betreft in dezelfde samenstelling als tijdens het 2e gesprek. In de 2e helft van november ben in weer in Nederland en stel dan een 3e definitief gesprek zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Drs. J. Poot