

Gesprek(ken) met oud-minister van vreemdelingenzaken, Hilbrand Nawijn dd zaterdag 9 augustus 12.00 uur te Zoetermeer en maandag 1 september ook in Zoetermeer.

Het eerste gesprek mocht niet getaped worden. Nawijn wil best vertellen, maar absoluut niet worden geciteerd.

De highlights: Ik vertel Nawijn voorzichtig van de brief die wij van de twee politiemensen hebben ontvangen. En dat we een link proberen te krijgen met het AF plantsoen en Spoorren. En dat we natuurlijk benieuwd zijn naar de dode chauffeur. Nawijn pakt onmiddellijk zijn telefoon en belt zijn vroegere chauffeur. Die weet onmiddellijk over wie we het hebben: ene meneer Mostert. Geeft ook adres en telefoonnummer.

Het gesprek wordt met de minuut amicaler. Het lijkt erop dat Nawijn mij vertrouwt. In elk geval toont hij een meer dan normale interesse in onze zaak. De naam Demmink valt. Nawijn weet dat Demmink verborgen homosexueel is en dat hij ook op jonge jongens valt. Het wordt niet zo expliciet uitgesproken, maar zijn aanwijzingen zou een dove olifant nog wel begrijpen. Vertelt en passant van de verhouding van Demmink met zijn voorlichter Wilfred Kortman (van de bekende juristenfamilie uit Nijmegen), van de directeur van het kabinet van de koningin, Felix Rodius met de parlementair verslaggever van De Telegraaf. Hij vertelt ook dat het Demmink was die een dikke vinger heeft gehad in de val van het kabinet Balkenende 1 met de LPF. Demmink vond de LPF helemaal niks en liet via zijn voorlichter gevoelige informatie naar buiten lekken. Heel gedoseerd. Linkse info werd naar De T. gesluisd, rechtse info naar De V. Zo speelde hij een even sluw als verwerpelijk politiek spel met als doel de LPF weg te werken. Dat is hem uiteindelijk gelukt.

Maakt er geen geheim van een bloedhekel te hebben aan Demmink. En waarschuwt mij meerdere keren voor snoeiharde represailles. “Deze man gaat over lijken als zijn positie in gevaar komt. Hij doet er echt alles voor om zijn macht te houden. Hij is geslepen. Let maar goed op; jij zou de eerste niet zijn wiens remleidingen plotseling blijken doorgeroest. Moord gebeurt in ons land ook. Je zou de eerste niet zijn die ploseling sterft. Weet jij trouwens wel zeker dat die chauffeur een natuurlijke dood is gestorven. Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Zoals ik zei; deze man gaat over lijken. En je moet er rekening mee houden dat je wordt afgeluisterd. Niet je vaste telefoon, maar je mobieltje zeker. Ik ben in mijn ministertijd ook beslist door de AIVD afgeluisterd. Ik heb het Demmink wel eens gevraagd wie daartoe opdracht heeft gegeven, maar ik kreeg nul op request. Ik weet ook bijna zeker dat mijn huis nog steeds wordt afgeluisterd. Daarom voer ik vertrouwelijke gesprekken in de tuin. Ik heb wel eens een elektronisch bedrijf de opdracht gegeven om mijn huis te checken op

afluisterapparatuur, maar ze konden niks vinden. Maar de spullen die de AIVD gebruikt, zijn zo geavanceerd en zo klein, dat ze vrijwel niet te traceren zijn. Je moet een ander nummer nemen, zo pré-paid toestel, anoniem.

Nawijn zegt mij alle medewerking toe en zegt dat ik altijd bij hem kan komen of dat hij ook bereid is om naar Friesland te rijden.

Ik rook een halve doos sigaren van hem leeg en zijn echtgenote, apothekersassistente van beroep, laat een van hun zoons een stripje salbutamol bezorgen. Die heb ik vergeten en ik heb het stik benauwd. Krijg ze nog gratis ook. Thuis ontdek ik dat ik Nawijns aansteker heb meegepikt!

Drie weken later ga ik terug naar Zoetermeer. Neem sigaren mee, een aansteker en bloemen voor z'n vrouw.

Het begin van het gesprek gaat (net als de eerste keer) wat stroef. Zal wel iets met z'n Kampense karakter te maken hebben, vermoed ik. En er speelt duidelijk angst. Weer een aantal keren: "je mag mij absoluut niet citeren, hoor! Pas op! Ik ontken gewoon dat ik je ooit heb gezien, laat staan gesproken. Wij mogen op geen enkele wijze met elkaar in verband worden gebracht. Angst is misschien het goede woord niet. Paniek is beter. Fluitertoontje ook. Maar naar een tiental minuten is het ijs weer gebroken en barst hij in volle heftigheid los. Zijn aversie tegen Demmink is groot. "Je moet hem pakken"! We gaan naar z'n kantoor op de tweede etage, waar hij een paar dingetjes in z'n pc wil opzoeken. Het contact is – net als de eerste keer – weer heel erg amicaal. Fred en Hilbrand, dat niveau. Ik ben ervan overtuigd dat het gemeend is.

Tweede gesprek:

Twee ama-centra, Vugt en Delen moesten worden opgezet, speciaal om ama's voor te bereiden op terugkeer naar hun eigen land. Demmink was daar tegen. Die wilde niet zoveel belangstelling voor het ama-beleid, zoals Cohen (toen staatssecretaris) en later Kalsbeek. Het tweede paarse kabinet had daar 40 miljoen euro voor uitgetrokken. Ik geloof dat Demmink aparte centra voor minderjarige asielzoekers maar flauwekul vond.

Adres Sorgdrager: Lorenzlaan 17 in Enschede.

Wat is Demmink voor een vent?

Hij wist precies hoe de hazen lopen. Sluw, dat blijkt uit veel.

Bij justitie is de reputatie qua homo- en pedosexualiteit bekend. Maar niemand heeft er ooit over gesproken. Dat is taboe.

Demmink is de enige die de reorganisatie onder Sorgdrager heeft overleefd. Daar is ie heel slim in geweest. De hele ambtelijke top moest weg, hij dus eigenlijk ook. Sorgdrager vond justitie te oubollig en Sorgdrager wilde dus als eerste af van de oude justitietop. SG was Jan Suy(ij)ver (Huize Boszicht, hoek Benoordenhoutseweg/Utrechtsebaan, Henk van Brummen (DG), nu hoofdofficier van justitie in Rotterdam en Henk Greven (ook DG), gepensioneerd, Overveen. Demmink was ook DG en de enige die overleefde.

Hoe kan dat?

Op een hele slinkse, sluwe manier waarschijnlijk. Zo werd dat altijd verklaard. Hij heeft zich altijd teruggetrokken, zo zien die andere drie dat ook. Hij wist zich overal buiten te houden tot het moment suprême. In begin 96 is Suyver opgestapt. Absoluut gepakt door Sorgdrager en Demmink. Heeft een bloedhekel aan Demming. Is op dit moment secretaris van de Orde van Advocaten. Maar ik denk dat hij er geen stom woord over zegt. Is er heel gefrustreerd over. Toen ,moest er een nieuwe SG komen en dat werd Borgouts. Kwam van Binnenlandse Zaken. Waarom Borghouts het werd en niet Demmink – die overduidelijk aspiraties had in die richting, blijft de grote vraag. Heeft ook gesolliciteerd bij Defensie (begin jaren '90 was wel bij de laatste drie sollicitanten) en Binnenlandse Zaken.

Ook Van Brummen en Greven kunnen Demminks bloed wel drinken.

Hoe is de relatie Sorgdrager-Demmink?

Ik denk niet dat die goed is.

Is het zinvol om daar aan te bellen?

Nee, ik denk het niet. Ze zal niks zeggen.

Wat weet jij van Heineman?

Niks, ik ken 'm van naam alleen. De permanente vertegenwoordiger in Genève is een gigantisch hoge functie. Dat was echt een promotie. Onze ambassadeur bij alle VN-instellingen. Hij moet het Nederlandse standpunt daar uitdragen. Bij Buitenlandse zaken zijn slechts een paar echte topfuncties. Ambassadeur in Washington, ambassadeur bij de VN in New York, die in Parijs, Bonn en in Genève. Dat zijn de topdiplomaten van ons land. Wie de dode chauffeur van Heineman is, kan ik niet te weten komen. Dat is een totaal ander circuitje dan op justitie. Ik zal het proberen, maar ik beloof niks.

Er is nog niet lang geleden gedonder geweest met een kinderrechtter uit Maastricht: kinderporno. Huis vol. Naam is Fernhout. Was kinderrechtter af, maar had baantje op de universiteit van Maastricht.

Kun jij je voorstellen wat er gebeurt als dit bekend raakt? Demmink, Heineman, het pornostretje? Hoe reageert Demmink cs? Wat gebeurt er met Donner. Hij was degene die hem tegen beter weten heeft aangesteld.

Nawijn: Het lijkt me het beste dat jij even weggaat. En dat je niet met je kop in het artikel wordt vermeld. Dat lijkt me niet goed voor je.

Er is ooit een enorme rel geweest met de koningin op een staatsbezoek in Zuid Afrika. Met een ambassadeur die nicht was. Vroeger was ie directeur voorlichting op Buitenlandse Zaken. Toen ambassadeur in Pretoria geworden.

Belt nog dezelfde middag terug. Wil niet over de telefoon praten, maar ik mag – nadat ik dat voorstel – ook niet meer naar z'n huis komen. “We spreken wel ergens in de kroeg af. Bel vanavond maar, om een uur of acht.” Doe ik. Nawijn zit nog in de Tweede Kamer en zegt alleen mij nogmaals te willen waarschuwen. Hij herinnert zich een voorval in Praag, enige tijd geleden, waarbij een Nederlandse pedo is vermoord. “Ik hrinner me dat nog zo goed omdat ambassadeur Heineman persoonlijk toen de pers te woord stond. Dat vond ik toen al raar, want dat is z'n werk eigenlijk niet. Bovendien kwam hij nooit in de pers. Zo gaat dat in dat wereldje blijkbaar,” zegt hij. Jij moet uitkijken en zeker niet alleen gaan. Nooit alleen gaan!